

Bravo voor de politie van Merksem

Meestal hoor en lees je alleen maar klachten over het brutale optreden, het gebrek aan begrip en die ongedienstigheid van politie en rijkswacht. Dit lijkt me een erg eenzijdig beeld, dat een paar correcties verdient.



Onlangs kregen we in Pulle het bezoek van een verdwaalde poes. Het dier droeg aan zijn halsband een hartje, dat allerlei nuttige gegevens bevatte : onder andere zijn naam en het adres van zijn baas. Het bleek dat poeslief in Merksem thuishoorde, in de Moeshofstraat, en dus in haar eentje een verre, wonderlijke tocht had ondernomen. Maar de baas van Tommeke had geen telefoon en dus deden wij een beroep op de politie van Merksem, die ons niet alleen bijzonder vriendelijk en gediensig te woord stond, maar ook onmiddellijk de familie X, in de Moeshofstraat verwittigde en tegen geen enkele moeite opzag om te bemiddelen tussen ‘vinder’ en ‘eigenaar’. Tommeke, die al twee weken van huis bleek weg te zijn, kon de dag daarop al worden afgehaald door twee gelukkige kinderen. Het weerzien was ontroerend.

Bravo voor de politie van Merksem, die ook een hart om haar halsband draagt : een levend hart. Service aan de gemeenschap, dát hoort er ook bij. Het zijn niet allemaal ‘boemannen’, zeker niet.

Ward Ruyslinck